

GOUDEN RICHTLIJNEN

Mijn gewetensvolle zelf:

1. Hou je aan je richtlijnen, zowel in voorspoed als in tegenspoed.
2. Wees standvastig en vol van vertrouwen tijdens alle beproevingen die het leven biedt.
3. Bewaak de geheimen van je vrienden als je meest gekoesterde heiligdom.
4. Heb bestendig lief.
5. Hou je altijd aan je erewoord, wat er ook gebeurt.
6. Treed de wereld onder alle omstandigheden met een glimlach tegemoet.
7. Wanneer je iets bezit, denk dan aan degene die het niet bezit.
8. Handhaaf je eer tegen elke prijs.
9. Draag je idealen onder alle omstandigheden hoog in het vaandel.
10. Verwaarloos geen van de mensen die van jou afhankelijk zijn.

ZILVEREN RICHTLIJNEN

Mijn gewetensvolle zelf:

1. Acht je plicht even heilig als je geloof.
2. Wees tactvol onder alle omstandigheden.
3. Doe recht aan anderen wanneer je een inschatting van hen maakt.
4. Probeer nooit om meer voor een ander te betekenen dan er van je verwacht wordt.
5. Respecteer de gevoelens van iedere ziel.
6. Daag niemand uit die niet jouw gelijke is.
7. Maak geen schouwspel van je vrijgevigheid.
8. Vraag niet om een gunst aan iemand die niet bereid is je te helpen.
9. Stel je eigen tekortkomingen bloot aan een zwaard van zelfrespect.
10. Laat je geest niet gekleineerd worden wanneer het even tegen zit.

KOPEREN RICHTLIJNEN

Mijn gewetensvolle zelf:

1. Zie je eigen verantwoordelijkheid als iets heiligs.
2. Wees beleefd tegen alles en iedereen.
3. Doe niets dat een knagend geweten veroorzaakt.
4. Wees graag bereid om hen die in nood zijn te helpen.
5. Kijk niet neer op degene die naar jou opkijkt.
6. Beoordeel anderen niet aan de hand van je eigen wet.
7. Koester geen wrok tegen je ergste vijand.
8. Stuur niemand aan op het doen van kwaad.
9. Heb geen vooroordeel over mensen.
10. Laat uit alles wat je doet blijken dat je betrouwbaar bent.

IJZEREN RICHTLIJNEN

Mijn gewetensvolle zelf:

1. Leg geen valse getuigis af.
2. Spreek je niet uit tegen iemand die afwezig is.

3. Trek geen voordeel uit de onwetendheid van een ander.
4. Schep niet op over je goede daden.
5. Eigen jezelf niet iets toe dat aan een ander toebehoort.
6. Berisp anderen niet, omdat je hen daarmee verhard.
7. Bespaar jezelf geen enkele moeite in het volbrengen van je plicht.
8. Bied je diensten getrouw aan, aan hen die jouw dienstverlening nodig hebben.
9. Breng voor eigen gewin geen anderen in nood.
10. Doe niemand kwaad om er zelf beter van te worden.